

Curiosity starts ¹

HERE

#PROJECT96

**Jij hebt de dingen niet nodig
om te kunnen zien**

**De dingen hebben jou nodig
om gezien te kunnen worden**

K. SCHIPPERS

Definitie



nieuws·gie·rig
(bijvoeglijk naamwoord,
bijwoord)
(te) verlangend te weten

- Van Dale -

curious
(adjective)
eager to know or learn
something

- Oxford Dictionaries -

Ieder mens is nieuwsgierig, zonder uitzondering. Ook jij bent met een bepaalde avonturierszin geboren. Je leerde lopen, praten en klimmen door op onderzoek uit te gaan. Te kijken, te luisteren en later vragen te stellen. Je volgde jouw verlangen te weten en/of te leren. Op die manier bood nieuwsgierigheid een richting, een eerste stap. Dat doet het nog steeds.

Het leuke is dat ieder op zijn eigen manier nieuwsgierig en onderzoekend is; we willen niet allemaal hetzelfde weten en ook niet in hetzelfde tempo. Die diversiteit kleurt ieders pad en met jouw pad kleur jij dus de wereld. Sterker nog, ik geloof dat jouw pad essentieel is voor het geheel.

Jouw Gril

Maar juist omdat jij op jouw manier kijkt en ik op de mijne is het van belang dat je vanaf het eerste moment voor jezelf helder hebt waar je over praat. Daarom een vraag die misschien een beetje gek lijkt, maar heel belangrijk is:

Wat betekent nieuwsgierigheid voor *jou*?



Te

De definitie uit de Van Dale op pagina 2 van dit werkboek bevat het woordje "te":

(te) verlangend te weten.

Een kind wordt vaak een "nieuwsgierig Aagje" genoemd als het zijn neus steekt in zaken die naar onze volwassen mening kinderen niets aangaan.

Bestaat er zoiets als te nieuwsgierig in jouw ogen?
Beschrijf hieronder waarom wel of waarom niet.



Vragen

Als kind leer je dat het stellen van vragen niet automatisch antwoorden oplevert. En dat is maar goed ook!

Austin Kleon (die zichzelf omschrijft als "a writer who draws") is van mening dat je soms zelfs *juist* niets moet vragen. Hij zegt er in zijn **online schetsboek** - in relatie tot creativiteit - het volgende over:



"Try this: Next time you come across someone's work and you're not sure exactly how they do it, don't ask them how it's done. Don't go after the "right answer" like some eager honors student. Look closer. Listen harder. Then use your imagination and experiment with the tools you have. Your bad approximation will lead to something of your own."

Toch wil ik je aanmoedigen vragen te blijven stellen. Je weet nu alleen ook hoe je kunt handelen als een antwoord uitblijft.
:)



Wat zijn op dit moment vragen die jou bezig houden?
Probeer je vragen zo helder en concreet mogelijk te
formuleren.



Uitnodiging

Ik zie nieuwsgierigheid als een uitgestoken hand; een uitnodiging. En dan bedoel ik niet mijn interesse in wat de buurvrouw heeft gegeten, maar wel dat gevoel als je een onbekend straatje in kijkt en plots de drang voelt hetgeen je in de verte ziet, te gaan bekijken van dichtbij.

Jaren geleden las ik het boek *De Celestijnse Belofte*. Kort geleden las ik het opnieuw. Dat doe ik wel vaker, omdat een boek bij herlezen andere inzichten geeft. Ik ben immers veranderd in de tussentijd en ik lees met een frisse blik. Ik heb ook het geluk dat ik vrijwel altijd het plot gewoonweg vergeet, dus dat het meestal de eerste drie keer voelt alsof ik een volledig nieuw boek lees.

In *De Celestijnse Belofte* wordt gezegd dat in het straatje dat er in jouw ogen nét wat mooier gekleurd uitziet dan alle andere of in dat restaurantje dat gevoelsmatig lijkt te worden uitgelicht etc. de mooiste ervaringen op je liggen te wachten. Dat het als het ware richtingwijzers zijn naar dat wat voor jou van waarde zou kunnen zijn. Als ik in een voor mij onbekende stad of natuurgebied ben is dit hoe ik ad hoc mijn route bepaal. Het verstand uit, alle zintuigen open. Dat wens ik jou de komende weken ook toe. Kies om te beginnen eens een andere weg van huis naar werk of sportschool dan gewoonlijk - en ervaar!

Voor onderweg

Een vraag om lekker op te kauwen de komende dagen:
Kun jij jouw nieuwsgierigheid herkennen als een gevoel in je
lijf?